

Als het zondag is ...



Zomer 2015

Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede

ZOMERGIDS 2015

Uitgave van de Hersteld Hervormde gemeente te Goedereede

Predikant:	<i>Ds. J.W. van Estrik</i>	<i>Duinroosplein 7</i>	<i>0187- 49 18 28</i>
Ouderlingen:	<i>M. van Splunder</i>	<i>Hondsweg 27a</i>	<i>0187- 49 32 21</i>
	<i>K. Breen</i>	<i>Venkelstraat 19</i>	<i>0187- 49 13 85</i>
	<i>T.D. van Lenten</i>	<i>Capellerij 6</i>	<i>0187- 68 42 92</i>
	<i>H.G. Slingerland</i>	<i>Middelweg 2</i>	<i>0187- 49 33 97</i>
	<i>P.J. van Koppen</i>	<i>Venkelstraat 10</i>	<i>0187- 49 11 38</i>
Ouderling-kerkvoogd:	<i>C. de Geus (scriba)</i>	<i>Beresteyn 9</i>	<i>0187- 49 36 79</i>
Kerkvoogden:	<i>H.G. Slingerland</i>	<i>Middelweg 2</i>	<i>0187- 49 33 97</i>
	<i>K. Padmos</i>	<i>Dorpsweg 5 (Ouddorp)</i>	<i>0187- 68 44 53</i>
Diakenen:	<i>M. ten Cate</i>	<i>Beresteyn 48</i>	<i>0187- 48 13 04</i>
	<i>M. Voogd</i>	<i>Capellerij 9</i>	<i>0187- 68 27 40</i>
	<i>J. van Wijk</i>	<i>Provincialeweg 8</i>	<i>0187- 49 13 55</i>
	<i>M. de Ronde</i>	<i>Springert 18 (Ouddorp)</i>	<i>0187- 70 10 20</i>
Jeugd-pastoraat:	<i>T.D. van Lenten</i>	<i>Capellerij 6</i>	<i>0187- 68 42 92</i>
Koster:	<i>J. van Erkelens</i>	<i>Oostdijkseweg 12a</i>	<i>0187- 49 20 49</i>
Kerkgebouw:	<i>De Levensbron</i>	<i>Achterstraat 1 (Ingang Doelweg)</i>	<i>0187- 49 07 42</i>
Website:	<i>www.hhggoedereede.nl</i>		
Email:	<i>info@hhggoedereede.nl</i>		

Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede:

Bankrekeningnummer kerkvoogdij: NL93RABO0351257012
Bankrekeningnummer diaconie: NL17RABO0314144919

HARTELIJK WELKOM!

Fijn dat u of jij voor het eerst of opnieuw de weg naar ons mooie eiland heeft gevonden. Van harte welkom. We hopen dat u kunt genieten van de kust, de polder en de dorpen van ons gelukkig nog (relatief) rustige eiland. Het is onze wens dat u zich mag verwonderen in Gods schepping en daarbij mag uitrusten en op krachten komen.

Voor u ligt de zomergids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede. In vogelvlucht nemen we u mee wie onze kerkelijke gemeente is en wat ze te bieden heeft. Zo vindt u onder andere een overzicht van de kerkdiensten in de komende periode, een meditatief en een persoonlijk woord van de predikant en nog diverse andere onderwerpen. Ook voor de jongeren zijn er diverse onderwerpen.

Natuurlijk zien we u en jou graag tijdens onze kerkdiensten. Om zo, voor het eerst of opnieuw, samen te horen dat er nog een weg terug tot God is en dat God dat ook wil schenken. De Heere Jezus kwam naar deze aarde om onze straf te dragen, de relatie met God weer heel te maken en ons in alles te willen helpen. Wat zou het fijn zijn als we dat zo samen zouden kunnen delen. We zien uit naar de ontmoeting.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat u met persoonlijke vragen zit. U kunt dan altijd een beroep op ons doen. Een belletje naar de predikant en/of kerkenraad is voldoende. Als jongere kun je natuurlijk ook contact met onze jeugdouderling T.D. van Lenten opnemen. De adresgegevens staan op de binnenflap van deze zomergids.

Rest ons nog u allen, jong en oud, een goede en gezegende vakantie te wensen. En dat doen we dus dan ook bij deze.

Namens de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede.

KERKDIENTEN

Eén ding heb ik van de HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

Psalms 27 vers 4

Zondag 5 juli	1^{ste} collecte: Schreeuw om leven	
09.30 uur	Ds. H. de Greef	Zingen Psalm 66: 1, 10
18.00 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 18: 11, 12
Zondag 12 juli	1^{ste} collecte: Diaconie	
09.30 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 67: 1, 3
18.00 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 18: 13, 14, 15
Zondag 19 juli	1^{ste} collecte: Stichting Timotheüs	
09.30 uur	Ds. R. van Kooten	Zingen Psalm 68: 16, 17
18.00 uur	Ds. R. van Kooten	Zingen Psalm 19: 1, 2
Zondag 26 juli	1^{ste} collecte: Diaconie	
09.30 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 71: 10, 11
	<i>Bediening Heilige Doop</i>	
18.00 uur	Ds. R. van Kooten	Zingen Psalm 19: 3, 4
Zondag 2 augustus	1^{ste} collecte: Stichting Kimon	
09.30 uur	Ds. R. van Kooten	Zingen Psalm 72: 1, 11
18.00 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 19: 5, 6, 7
Zondag 9 augustus	1^{ste} collecte: Diaconie	
09.30 uur	Ds. R. van Kooten	Zingen Psalm 73: 13, 14
18.00 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 20: 1, 2
Zondag 16 augustus	1^{ste} collecte: Gevangenezorg Nederland	
09.30 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm: 75: 1, 6
18.00 uur	Ds. J.W. van Estrik	Zingen Psalm 20: 3, 4, 5
Zondag 23 augustus	1^{ste} collecte: Diaconie	
09.30 uur	Ds. P.C. Hoek	Zingen Psalm 78: 1, 2
18.00 uur	Ds. P.C. Hoek	Zingen Psalm 21: 1, 2
Zondag 30 augustus	1^{ste} collecte: Stichting Tear	
09.30 uur	Kand. J.R. van Vugt	Zingen Psalm 81: 1, 12
18.00 uur	Ds. C. Oorschot	Zingen Psalm 21: 3, 4

Voor alle diensten geldt 'zo de Heere wil en wij leven'.

Kinderoppas

Tijdens de morgendienst van 09:30 uur is er kinderoppas.

Lezen en zingen

Tijdens de kerkdiensten maken wij gebruik van de Statenvertaling. Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Als u zelf geen Bijbel of psalmboek heeft, vraag er dan een aan de koster. Hij zal u graag helpen.

Collecten

Tijdens het houden van de collecten gaan er drie collectezakken rond. De eerste collecte heeft een diaconaal doel. De tweede en derde collecten zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgang van het kerkgebouw staan bussen voor het onderhoud van ons kerkgebouw.

Zitplaatsen

De zitplaatsen in ons kerkgebouw zijn vrij. Als u wat in de kerk heeft laten liggen kunt altijd contact opnemen met onze koster (0187-492049).

Ringleiding

De kerkzaal is met een ringleiding uitgerust zodat bezoekers met een gehoorapparaat de dienst kunnen volgen.

Beluisteren van de diensten via internet

De kerkdiensten zijn onder meer via internet te beluisteren. Ga hiervoor naar onze website: www.hhggoedereede.nl. Daar vindt u de nodige informatie en verwijzingen.

Opnamen van de dienst

Wilt u de kerkdienst achteraf nog eens beluisteren dan kunt u terecht op onze website www.hhggoedereede.nl. Daar kunt u een archief met opgenomen kerkdiensten vinden.

Verder is het mogelijk om een opname van een kerkdienst op CD te bestellen. Neem hiervoor contact met de scriba C. de Geus (tel: 0187-493679) op.

WAAR U ONS KUNT VINDEN

Het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede "De 'Levensbron" bereikt u als volgt:

- N57 vanaf Stellendam of vanaf Ouddorp, Afslag Goedereede
- Voorbij bushalte, linksaf, richting centrum
- Ga rechtdoor, over de brug links
- Blijf de (slingerende) weg volgen totdat u op de Varkensmarkt komt

- Aan de Varkensmarkt staat het kerkgebouw waarvan de ingang aan de Doelweg ligt

Ruime parkeergelegenheid vindt u op parkeerterrein “In ’t Hof” waarvan de ingang schuin tegenover het kerkgebouw ligt. Zie de pijl.



Met het oog op de veiligheid vragen we uw auto niet in de bocht van Doelweg/Varkensmarkt te parkeren. Dit belemmert de doorstroom van auto's en hulpverlening. De politie let erop dat op die plaats niet geparkeerd wordt.

PREDIKER 4: 1 – 10

1. Daarna wende ik mij, en zag aan al de onderdrukkingen, die onder de zon geschieden; en ziet, er waren de tranen der verdrukten, en dergenen, die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukters was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster.
2. Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.
3. Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt.
4. Verder zag ik al den arbeid en alle geschikkelijkheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
5. De zot vouwt zijn handen samen, en eet zijn eigen vlees.
6. Een hand vol met rust is beter, dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.
7. Ik wendde mij wederom, en ik zag een ijdelheid onder de zon;
8. Daar is er een, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn arbeid geen einde; ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en zegt niet: Voor wien arbeide ik toch, en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid, en het is een moeilijke bezigheid.
9. Twee zijn beter dan een; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;
10. Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.

UIT DE BIJBEL

Een hand vol met rust is beter dan beide vuisten vol met arbeid en kwellung des geestes.
Prediker 4:6

Blij wanneer we werk hebben. Honderdduizenden werkelozen telt ons land. Arbeidskrachten zijn door automatisering minder nodig. Door de economische malaise staan heel wat banen op de tocht. Sommigen zijn bang hun baan kwijt te raken, ze zitten voor hun gevoel op de schopstoel en wekelijks is er de angst dat de uitnodiging komt voor het 'slechtnieuws gesprek'. Onrust plaagt zulke mensen. We kunnen *zonder* werk raken maar we kunnen ook *ónder* het werk zitten. In de Prediker lezen we daarover iets.

Prediker keek goed rond. De dingen heeft hij overwogen. Het is niet alles goud wat er blinkt. De mens werkt in het zweet van zijn aangezicht, zo verdient hij zijn brood. Inderdaad brengt het werk doorgaans veel moeite met zich mee. Op de werkvloer heeft hij de afgunst en de jaloezie gezien. Ellebogenwerk zogezegd. Over de rug van een ander hogerop klimmen. Ten koste van de ander een trede hoger op de ladder. De één zijn dood is de ander zijn brood. Wat een narigheid zag de Prediker. En dat werken niet alles is, dat heeft hij ook gezien bij de 'workaholic'. Die komt aan rusten niet toe. Werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Nooit klaar. Alleen maar hoofdbrekens, zorgen te over. Hij leeft voor zijn werk. Zoals dat ook die ene persoon doet, die Prediker zag. Hij heeft geen vrouw en geen kinderen, hij werkt alleen maar. Hij werkt en hij werkt en hij heeft nooit genoeg. Hij wil rijk worden. Hij leeft voor zijn geld. Werken moet je in de juiste proporties doen.

Daarop spreken we elkaar aan. U werkt? Jij werkt? Werken we *om te leven* of leven we om te werken? Rust is zo goed, zegt de Prediker. Beter een handvol rust dan beide knuisten vol met werk. Wat een voorrecht om te mogen rusten. Wat een zegen om vakantie te genieten, even afstand nemen van school en werk. Wat een zegen ook iedere week: die rustdag, zondag. Schooldeur dicht, kantoordeuren op slot maar kerkdeuren ontgrendeld. De deuren van Gods Huis staan open voor een *handvol* rust. Meer nog: een *leven* dat rust vindt. *In twee Handen* die vol werk waren, doorboorde handen. De profeet zei dat God verzuchtte dat Zijn volk Hem werk gaf met hun zonden. Dat is steeds de bijzondere boodschap in de gemeente: Jezus strekte Zijn handen uit, liet ze doornagelen: Zijn volk leest er het handschrift van hun zonden in.

Vakantietijd! Een handvol rust na ons zwoegen en zweeten. Even ertussenuit om 'het hoofd leeg te maken', de handen te laten rusten. Kostelijk, ontspannend: het hoofd in zon en wind, ogen turen over uitgestrekt water. Maar 't meeste is dé echte rust, geschonken ware rust: '*Rust, mijn ziel, uw God is Koning.*' Aan Jezus' voeten, aan Zijn mond, onder Zijn zegenende handen: *Mijn ziel, keer weder tot uw rust.* Zonder die twee doorboorde handen werk ik me dood en hebben wij nooit echte rust! In die twee Handen heb ik rust, op zondag en alle dagen daarna, in eeuwigheid. Eeuwige rust.

BERICHT VAN DE PLAATSELIJKE PREDIKANT

Hier heeft u onze *Zomergids* weer. Jij kent deze speciale uitgave misschien al goed. We zijn er vertrouwd mee geworden. De jaarlijkse terugkeer op de Zuid-Hollandse eilanden gaat altijd gepaard met het lezen van de A5-jes van 'De Levensbron' te Goerie. De kerkdiensten lezen we, wie de voorgangers zijn bekijken we en we maken de vertrouwde 'intocht' in onze ouwe Schuurkerk weer. Ik heet u en jou hartelijk welkom, voor de eerste of voor de zoveelste keer. Een goede vakantie toegebeden en rust lekker uit om straks het werk, wanneer u of jij dat heeft, te hervatten dan wel de school of de vervolgopleiding te bezoeken. Geve de Heere ons goede bijeenkomsten waarin de Bijbel openligt en de Man van het Woord Zijn heerlijke aanwezigheid doet blijken. Het beste Gezelschap.

We zien ieder jaar de bekende gezichten. Soms missen we vertrouwde gezichten en vragen we ons af hoe het met deze of gene zal zijn. Namen kennen we niet altijd. Omstandigheden veranderen. Onlangs was er iemand die ruim 30 jaren zijn plek onder ons innam, maar na de verkoop van zijn vakantiewoning eindigde het zomerverblijf hier. Op zondagmorgen mis je zo'n zomer-'gemeentelid' en de gedachte is: De Heere zegene hem en haar. Soms is een vakantieverblijf overgedragen aan nieuwe eigenaren maar blijft op een andere manier het mogelijk om er te zijn. Fijn om de verbondenheid te blijven houden en te gevoelen.

U of jij komt misschien voor het eerst. Jarenlang was de trek naar het buitenland, of naar de Veluwe of naar het Noorden van het land. Maar nu is de reis naar deze kustplaats geworden. Fijn! Hartelijk welkom onder ons. U en jij zult merken en ondervinden dat dit deel van Nederland een prachtig stuk natuur is, dat het bij warm weer goed toeven is bij de zee en de zeewind. Hopelijk doet het u of jou goed hier een bepaalde tijd te verblijven en brengen we onze genadetijd en levenstijd met 'genieten uit Gods hand' door. Het zal misschien mogen betekenen dat, wanneer de Heere leven geeft en spaart, een volgende gelegenheid weer wordt aangegrepen om op de kop van het eiland, het prachtige Goeree, te zijn.

Maar... het liefst hebben we dat u en jij 'bijkomt' aan Zijn voeten. Waarbij de naam van een voorganger niet belangrijk is, maar de 'Heere des Huizes' zoveel te meer. We mogen bidden of de Heere ons goede ontmoetingen met Zichzelf geeft, wanneer Hij binnenkomt en ons op de 'gerichtszetel' opzoekt. Op een kerkstoel berecht worden, dat wil zeggen door Gods Geest uit Christus bediend worden en als schuldenaar vergeving krijgen, als een goddeloze opgezocht en vrijgesproken worden. Dan is onze grote vakantie er eentje die in die diepste zin van het Woord bijdraagt aan de Grote Vakantie, een re-creatie voor de Rust die overblijft voor het volk van God.

Heeft u/ heb jij behoefte om bij mij binnen te komen, welkom. Iets vragen of zeggen, onze hervormde pastorie Duinroosplein 7 heeft ook een brievenbus en in onze woning is er ook een telefoon. Tenslotte: Geniet onder ons.

WOORDZOEKER



**Streep alle Bijbelse namen weg. Het zijn er 19
Daarna moet je alle letters achter elkaar zetten en daarmee
krijg je een tekst uit de Bijbel.**

ONS KERKGEBOUW EN HAAR GESCHIEDENIS

Het kerkgebouw waarin de Hersteld Hervormde Gemeente van Goedereede mag kerken is niet altijd een kerk geweest. In de vele jaren dat het al bestaat heeft het diverse functies gehad en is het verschillende keren verbouwd.

Een van deze functies kunnen we achterhalen met behulp van het ANWB bordje dat op een van de gevels prijkt. Daarop staat:

“Stadsschuur”. Vroeger meer van dergelijke schuren. Daterend uit verleden als landbouwdorp, nadat handel was vergaan. Typerend voor Goedereede: Boeren woonden in “stadshuizen” aan haven, schuren stonden aan rand bebouwing. Bouwmateriaal bestond deels uit aangespoeld wrakhout.

Nadat het zijn functie als landbouw/ boerenschuur had uitgediend is het in gebruik genomen als gemeentewerkplaats van de burgerlijke gemeente van Goedereede. Om in te kunnen spelen op de eisen van de moderne tijd is het gebouw in 1978 totaal herbouwd. Hoewel het uiterlijk van voormalige stadsschuur werd behouden werd de binnenkant met stalen binten en stenen muren opgetrokken.

Tot 2006 heeft het deze functie behouden. Toen werden de gemeentelijke werkzaamheden verplaatst naar een nieuwe locatie. Door al die jaren heen was het een plaatselijk begrip. Ook omdat de opslag van het oud papier van de muziekvereniging Apollo in een deel van het gebouw was gevestigd.

In 2007 ging het eigenaarschap van het gebouw over naar de Hersteld Hervormde Gemeente van Goedereede. Met vereende krachten van aannemers en vrijwilligers werd het in korte tijd veranderd in een kerkgebouw. Zo werd er een betonnen vloer gestort. De gepotdekselde planken geveerd en waar nodig vervangen. Isolatie in muur en dak werd aangebracht. Enzovoorts, enzovoorts. Alles wat nodig was om de voormalige gemeentewerkplaats om te bouwen tot een kerkgebouw werd gedaan.

16 december 2007 mocht er voor het eerst gekerkt worden en op 29 februari 2008 vond de officiële opening plaats. Tijdens deze opening werd de naam van het kerkgebouw bekend gemaakt: "De Levensbron".

Dat is ook de bede. Dat het een bron van Leven mag zijn. Een bron van eeuwig leven. Een bron die voortkomt uit Jezus Christus.

DIACONIE

In de vakantietijd een stukje van de Diaconie speciaal voor de jeugd, die nu van de vakantie geniet.



Diaconaat: is kerk in actie.

Diaconaat dat doe je zelf, diaconaat is opdracht van de hele gemeente. Diaconaat komt van het woord diakonia en het betekent dienen. De Heere Jezus heeft Zijn hele leven gediend en Hij heeft Zijn hele leven en sterven ingezet om ons te helpen. Dat is pas dienen! En als je van Christus houdt en Hem wil volgen dan ga je vanzelf ook dienen, dan ga je mensen in nood helpen. Mensen die binnen of buiten de kerk in de ellende zitten, daar mogen wij als leden van zijn lichaam naar omzien en we mogen ons voor hen inzetten, dat is diaconaat. De kerk is vol van christenen, dat betekent veel helpen. Veel diaconaat, dat hoort gewoon bij de christelijke gemeente. Je kunt er niet onderuit, als je de Bijbel serieus neemt. Dienen door alle gemeenteleden, jong en oud. Daar hoor jij dus ook bij.

Diaconaat is niet iets voor de diakenen alleen, elke christen steekt zijn hand uit de mouwen voor mensen in nood in de kerk en in de wereld. Diaconaat dat doe je zelf, zo deed de Heere Jezus dat ook. Wat deed de Heere Jezus dan voor de ander, zul je je afvragen?

De Bijbel staat er vol van. Hij heeft eens in Zijn leven een voorbeeld gegeven. Hij heeft als Heer en Meester de voeten van Zijn vrienden gewassen. Wij moeten ook zo ver komen, dat wij elkaars voeten wassen. Dat betekent, dat je veel voor anderen over moet hebben ook al kost je het een stuk van jezelf. Dat koste de Heere Jezus Zijn leven. "Als Ik jullie als Heer en Meester je voeten heb gewassen, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie net zo doen." De Heere Jezus diende ons. Nu vraagt Hij van ons Hem na te volgen. Wij mogen mensen die honger of dorst hebben, eten en drinken geven. Hij wil, dat wij vreemdelingen een gastvrij thuis aanbieden. Hij vraagt of wij mensen zonder kleren, kleding geven, dat wij zieken en gevangenen bezoeken, dat is diaconaat heel kerkbreed.

In de kerk worden er af en toe diakenen gekozen. Zij krijgen een speciale taak: *te zorgen voor armen, zieken en eenzamen in de gemeente*. Daar kom jij dan mooi vanaf, zul je wellicht denken. Mooi niet, want diakenen roepen heel de gemeente op om mee te helpen en dat geldt ook voor jou! Uiteindelijk moet iedereen diaken zijn, ook jij! In de hele Bijbel wordt iedereen opgeroepen: Kom op, help je naaste, laat hem of haar niet in de kou staan, ga

er heen, praat met ze, bidt voor hem of haar. Geef aandacht en geld, daar zijn wij als gemeente met zijn allen voor verantwoordelijk. Als er ergens nood is, kom jij ook in actie, de diakenen willen je daar graag bij helpen.

Bij diaconaat hebben we het over, omgaan met God, met eigen gemeenteleden en met mensen buiten de gemeente. Dat noemen wij de 3 B's:

1^e B = Boven, dat staat voor de relatie met God;

2^e B = Binnen, dat staat voor binnen eigen gemeente;

3^e B = Buiten, dat staat voor buiten de gemeente, in je eigen plaats of buiten de regio. Maar ook mensen in het buitenland die hulp nodig hebben. Denk maar eens aan kerken in andere landen, zendingsgebieden of noodhulp bij rampen. De 3 B's laten wel zien hoe breed het werk van het diaconaat is.

De 1^e B: Als eerste vraag ik je te bidden, te smeken en te danken voor alle mensen, koningen en gezagdragers. Wij mogen alle nood van de mensen voor God neerleggen. Daarom bidden wij op zondag, als gemeente voor problemen, hulpverlening binnen en buiten de gemeente. Zo leggen wij als gemeente de nood van de kerk en de wereld voor aan God. Samen willen wij omzien naar mensen in nood. Als iemand over voldoende middelen beschikt, maar zijn hart sluit voor zijn broeder, die hij gebrek ziet lijden. Hoe kan Gods liefde dan in hem blijven?

De 2^e B: zorg voor binnen je eigen gemeente. Binnen de kerk zijn mensen met veel zorgen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan mensen met geldproblemen, zorgen om gezondheid of mensen, die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Samen letten we op elkaar en helpen we elkaar. Diakenen gaan op bezoek bij de mensen thuis. Door die huisbezoeken zien ze welke nood er is bij mensen en ze bekijken hoe ze kunnen helpen. Meestal merk je maar weinig van dit werk, vaak is het vertrouwelijk en mogen de diakenen er met niemand over praten. Het is werk wat in stilte gebeurd en meestal niet in de publiciteit komt. Diaken zijn is prachtig werk, want zo geef je andere gemeente leden weer vreugde in het leven. Je zet je gaven in die je van God hebt gekregen.

Lees bijvoorbeeld Lukas 10: 33 – 35: “Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem; en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom.”

De 3^e B, is van buiten. De kerk staat midden in de wereld, als een stad op een berg en een licht op een kandelaar. We zorgen dan niet alleen voor mensen uit onze eigen gemeente, maar ook voor de kerken daarbuiten. En er is heel wat nood in de wereld! Die schreeuwt om hulp. Denk maar eens aan het werk voor asielzoekers en vluchtelingen, de hulp aan verslaafden en daklozen, het opzetten van opvanghuizen voor probleem groepen, het financieel steunen van opvanghuizen voor andere hulporganisaties, zoals het SGJ, Eleos, het oprichten van huizen voor mensen, die terminaal ziek zijn. Als christenen laten wij ook anderen zien, dat wij leven van genade, door de zorg voor anderen. Op die manier laten we zien wie Christus is. Daarover kan je praten en preken, maar je kan het evangelie ook laten zien door je daden en barmhartigheid. Dat is een soort van zending en evangelisatie, niet alleen door woorden, maar ook door daden. Bij onze zorg voor mensen buiten de gemeente kunnen diakenen ook jou inschakelen. Het is een zorg voor heel de gemeente, daarom bidden we voor hen en geven we ons geld. Lees ook 2 Korinthe 8: 7: "Zo dan, gelijk jij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheit, en in uw liefde tot ons, ziet dat jij ook in deze gave overvloedig zijt."

Ook het diaconaat in het buitenland hoort hierbij, denk maar aan ZOA, Tearfund en Woord en Daad, hulpverleningswerk in zendingsgebieden, noodhulp bij rampen in de wereld, uitzending van hulpverleners naar het buitenland, het werk van deputaten hulpverlening. Ook door ons diaconaat gaat Gods Woord over de wereld. Daar moeten wij actief in meewerken met geld, gebed en inzet. Diakenen wijzen ons daar in met de mogelijkheden. Wij leven van Gods goede gaven, die krijgen we gratis, omdat Christus dienaar wilde zijn. Diaconaat betekent dienen en dat woord hoort bij een christen en bij de christelijke gemeente. Sterker nog zonder diaconaat ben je geen christelijke gemeente. *Als je leeft van genade laat je dat zien! Naar boven, naar binnen en naar buiten.*

Welke gaven heb jij gekregen om anderen te helpen?

Welke mensen in nood binnen en buiten de gemeente komen op jouw weg, en wat ga je er aan doen? Lees ook Mattheus 25: 40: "En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u, voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan."

Diaconaat dat doe je zelf!

We hopen, dat wij als diaconie, jullie met dit stukje meer inzicht in het werk van de diakenen hebben gegeven. We wensen jullie allemaal een heel fijne vakantie en Gods Zegen toe!

OMARM JE NAASTE



diaconie

Voor de maanden juli en augustus 2015 staan de volgende collectes op het rooster:

5 juli 2015	Schreeuw om leven
12 juli 2015	Diaconie
19 juli 2015	Stichting Timotheüs
26 juli 2015	Diaconie
2 augustus 2015	Stichting Kimon
9 augustus 2015	Diaconie
16 augustus 2015	Gevangenzorg Nederland
23 augustus 2015	Diaconie
30 augustus 2015	Stichting Tear

5 juli Schreeuw om leven

Abortus zal verdwijnen als iedereen weet wat er werkelijk bij een abortus gebeurt. Iedereen is er op tegen dat een ongeborn kindje in de moederschoot uiteengerukt wordt en de moeder voor haar leven beschadigd wordt. Met 3 weken klopt het hartje al, met 8 weken zuigt het kindje op zijn duimpje en na 12 weken moet het alleen nog maar groeien om geboren te worden.

Schreeuw om Leven zet zich in om een einde te maken aan abortus.

Schreeuw om Leven helpt bij zwangerschap en na een abortus.

19 juli Stichting Timotheüs

Timotheüs is een organisatie die zich bezighoudt met geloofsontwikkeling, en die de volgende generatie wil bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Daarbij is het belangrijk dat kerk en gezin hun invloeden met elkaar verbinden. Dat vraagt om een andere manier van kerk-zijn. Dat vraagt om een kerk waarin generaties van elkaar leren en samen groeien in geloof. Timotheüs wil kerken toerusten en ondersteunen zodat zij op hun beurt ouders in hun gemeente kunnen toerusten en ondersteunen bij de geloofsopvoeding van hun kinderen.

2 augustus Stichting Kimon

De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen op te zoeken, hen de goede boodschap van Gods Woord te brengen en hen een helpende hand te bieden. Wij zenden hiertoe, bij voorkeur in samenwerking met de kerkelijke gemeente, veldwerkers uit. In eigen land streven we naar een groeiende bewustwording en betrokkenheid van de achterban ten aanzien van onze missie.

16 augustus Gevangenezorg Nederland

De visie van Gevangenezorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Wij weten ons hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 "Ik was in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen." De missie van Gevangenezorg Nederland is de christelijke gemeente en haar leden te motiveren om te zien naar gevangenen en hun familie. Zij wil hen daarbij informeren, trainen en begeleiden.

30 augustus Stichting Tear

Tears passie is om actief betrokken te zijn bij een wereldwijde christelijke beweging die zich niet neerlegt bij armoede en onrecht. Een beweging die vecht voor [gerechtigheid](#), menswaardigheid en hoop voor de armste en meest kwetsbare gemeenschappen in deze wereld.

Wij bevelen alle collecten van harte bij u en jou aan. Gedenk ook de mensen in uw gebeden die het moeilijk hebben zowel geestelijk als lichamelijk. Dat ze het eeuwige Brood des levens ontvangen mogen uit Zijn hand.

“De stervende rover”

Uitgegeven door K. Heerschap. Uitgever te Ouddorp

In een stad van Frankrijk leefde een burgerfamilie, welke door de Heere gezegend was met een zoon; een zoon, waar de beide echtgenoten hun enigste hoop op stelden. Zoals het vaak gaat, werd hij door de overgrote liefde van moeder, daar het haar enigst geborene was, in de grond bedorven. Werd hij wegens baldadigheid door de vader bestraft, zo werd de bestraffing door de moeder verzacht of verijdeld; deze opvoeding bracht het kind in alle soort van baldadigheid, ja zelfs tot kleine dieverijen, die voor de, naar moeders zeggen, strenge vader, zoveel mogelijk bedekt bleven. Toen hij de jongelingsjaren bereikt had, werd hij een volslagen booswicht, die zijn ouders ontvluchtte, en door armoede en ellende (want hij kende de les van de verloren zoon niet) gedrongen een rover, die zich met verscheidene medegezellen aansloot.

In de tijd dat de cholera in Frankrijk heerste, die ontzettende akelige bezoeking, waardoor zovelen op het onverwachts ten grave werden gesleept en voor Gods rechterstoel gedaagd, had in een der voornaamste steden het volgend voorval plaats, hetwelk wordt meegedeeld als een nieuw en treffend bewijs van de kracht van Gods opzoekende liefde en Zijn vrije genade tot behoudenis des zondaars.

De eerwaarde O...., een van de leraars in die stad besteedde tijd aan het bezoeken van choleraziemen, en om tot hen te spreken van het dierbaar Evangelie en van Christus als de enige toevlucht en troost voor de arme en doemschuldige zondaar. 's Avonds, vermoeid zijnde, ging hij vroeger dan gewoonlijk naar bed, na vooraf enige tijd te hebben doorgebracht in het gebed, om zegen af te smeken over de woorden door hem gesproken, en tot aanbeveling van zichzelf aan de zorg van Hem, die nooit slaapt noch sluimert. Te bed liggende, was het hem niet mogelijk in te slapen; de tonelen en de gesprekken van de afgelopen dag hadden te diepe indruk op hem gemaakt en zijn zenuwgestel zo aangedaan dat het scheen alsof de slaap van hem geweken was.

Ach, dacht de heer O.... dat men wijs ware en op zijn einde merkte. Hoe zalig toch is het volk hetwelk het blijde en zielzaligende geklank van het Evangelie kent; en zij alléén staan en wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht; *wanneer zij door het dal van de schaduw des doods gaan, zullen zij niet vrezen, want de Heere is met hen.* Met deze en dergelijke gedachten vervuld, schrok hij bij de herinnering van de troosteloze en wanhopende taal, welke hij de afgelopen dag uit de monden van vele stervenden had vernomen.

Het uur van middernacht sloeg, de eerwaarde heer O.... was even tevoren ingeslapen, toen een kloppen op de buitendeur hem deed wakker worden, hij hoorde de deur opengaan, en enige ogenblikken daarna de dienstmaagd zijn slaapvertrek binnen komen. „Mijnheer" zei zij, „daar is iemand om u te spreken," De leraar vroeg naar de naam van de persoon; zij antwoordde dat hij mijnheer zelf verlangde te spreken. De heer O.... stond op, kleepte zich en ging naar beneden. In de gang komende, zag hij een man tegen de voordeur staan. Terwijl hij nadert, houdt hij het licht zo dicht mogelijk bij het gezicht van de hem onbekende, die, als uit verlegenheid en angst, zich scheen te verbergen. Het voorkomen van de man was inderdaad schrikwekkend: een dikke knevel dekte zijn bovenlip, een lange baard hing haveloos langs zijn kin, en in zijn diep gezonken ogen las men de mens, die met het plegen van misdaden gemeenzaam is geworden, zonder over de gevolgen zich te bekommeren.

„Wat is uw verlangen?" vroeg hem de leraar.

„Een stervende laat u verzoeken bij hem te komen," antwoordde hij.

„Wat is zijn ziekte?" „De cholera," zei de onbekende.

Op dit antwoord schrok de heer O.... en zei na een ogenblik te hebben gedacht, dat hij niet meeinging, zo hij niet de naam van de zieke noemde, en zijn woonplaats opgaf.

„Wees niet bang," was het antwoord, „u hebt niets te vrezen, waarom zou ik u kwaad doen, neem geen geld of iets van waarde mee, en ga gerust met mij, op mijn eer, u zal geen leed geschieden."

Het woord „eer" in de mond van deze man dwong de leraar een glimlach af, hij dacht nog een ogenblik wat te doen, en zei tot hem: „zit daar wat en rust, ik zal met u gaan," ging daarop naar zijn kamer, beval zich aan de bewaring van zijn Hemelse Vader, bad om zegen over dit onverwachte nachtbezoek bij een stervende, en gevoelde zich bij het opstaan zo gesterkt in zijn God, dat alle vrees was verdwenen, en hij met volle gerustheid zijn leidsman vergezelde.

De onbekende leidde de leraar door vele straten van de bevolkte stad. Overal heerste een doodse stilte; het scheen hem, dat hij de stad in de lengte doorsneed. De tijd viel hem lang, de klok sloeg één en nog was men er niet; eindelijk kwam men in een lange nauwe straat, die berucht was wegens de zedeloosheid en armoede van haar bewoners. De leraar volgde zijn gids, in een lange, donkere poort, die uitliep op een vierkant plein; daar hield men stil.

De onbekende nam uit zijn zak een mes en maakte daarmee een teken in de grond. Hier overviel de leraar een huivering, welke hem deed aarzelen verder te gaan, maar bedenkende, dat hij geheel in de macht van de onbekende was, verbeidde hij met ongeduld wat verder geschieden zou. Na enige ogenblikken wachten, opende zich een smalle trapdeur, welke hem een diep gewelf ontdekte, waarin geen straal van licht te bespeuren was.

„Wees niet bang," zei de man, terwijl hij zich langs een koord op de grond neerliet. Nu voelde de heer O.... al het akelige van zijn toestand, en zou de vlucht hebben genomen, ware het hem mogelijk geweest; dan, zich opnieuw sterkende in zijn God, besloot hij het einde van dit zonderling en raadselachtig voorval af te wachten. Hij bleef staan op de rand van het gewelf, zag eindelijk een flauw lichtje dat dichterbij kwam, een ladder werd geplaatst, en hij hoorde zijn gids hem toeroepen af te klimmen, met de vernieuwde verzekering, dat hem geen leed zou wedervaren.

De leraar klom af en dacht daarbij aan de nederlating van de profeet Daniël in de kuil der leeuwen. Toen hij op de grond gekomen was, zag hij zich omringd van een aantal lieden, die in verschillende richtingen door elkander zaten en lagen, en wier aangezichten gelijk waren aan dat van zijn leidsman.

Dit toneel deed de heer O.... van schrik en aandoening verbleken, het was hem als bevond hij zich op de plaats der rampzaligen in de hel; het gewelf was diep en een flauw licht vermeerderde het akelige. Met dit flauwe licht nu bracht men de leraar aan het andere einde van het hol, bij een man, die de cholera had en bijna stervende was. Alles wat men hier zag, leverde het beeld van menselijke ellende, zoals de heer O...., die toch aan vele ziek- en sterfbedden geweest was, dit nog niet had aangetroffen.

Hij vroeg de zieke, of hij verlangd had hem te zien, hetwelk hij met een vrij duidelijk „ja mijnheer", beantwoordde.

„Waarom hebt u naar mij gevraagd?" vroeg de leraar.

De zieke: „Enige dagen geleden dwaalde ik door de stad, volgens gewoonte; ik vond een kerk openstaande, ging die binnen en hetgeen ik toen hoorde, wens ik nog eenmaal van u te horen vóór ik sterf, want ik ben in grote onrust; uw stem klinkt mij nog in de oren. Ik heb nooit aan God gedacht en van u heb ik gehoord, dat de duisternis voor God niets bedekt. Waar berg ik mij nu? Ik sta gereed met al mijn misdaden voor Zijn rechterstoel te verschijnen. Nog hoor ik u zeggen, mijnheer! dat God de goddeloze zal verdelgen en tot hem zeggen zal: ga weg van mij in het eeuwige vuur. O, God, ik ben een goddeloze, U bent rechtvaardig, voor mij is geen hoop meer,"

Terwijl de man deze woorden met diep gevoel sprak, beefde zijn gehele lichaam, en in zijn ogen, waarmee hij de leraar sterk aanzag, was de begeerte te lezen, om nog eens te horen, hetgeen zo krachtig op zijn gemoed had gewerkt en hem in zijn eigen ogen een zondaar had doen worden.

„Zeg mij," zei de leraar, „iets meer van hetgeen gij van mij hoorde, opdat ik het mij thans te binnen breng. „Het was," antwoordde hij, „over de alwetendheid Gods, dat Hij mijn zitten en mijn opstaan weet, dat Hij al mijn gedachten verstaat, dat mijn wegen Hem bekend zijn, dat God vooruit weet

wat ik spreken zal en dat hemel en hel voor Hem openleggen . . ."; meer kon hij niet zeggen. Het was meer dan genoeg, om de leraar te doen bemerken welk woord van het Evangelie bedoeld werd, en biddende, dat de ontstane overtuiging het werk van de Heilige Geest zijn mocht, haalde de heer O... zijn Evangelie uit zijn zak, las en bad de zieke iets voor en aan het einde gekomen, zei de zieke met een zwakke stem; „ja, dat is het, God dank, dat ik het nog eenmaal heb mogen horen."

De leraar zei vervolgens: *het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, en dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken.*

„Om zondaren zalig te maken," hernam de stervende, „maar met zondaren zoals ik?"

„Jawel, zondaren zoals u," antwoordde de leraar, „luister maar: „*zo iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor de zonden. Kom, zegt God, laat ons tezamen richten; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol*"

„Hou op, hou op," riep met verheffing van stem de zieke, „zeg mij, mijnheer! wat moet ik doen om zalig te worden?"

„*Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden,*" gaf de leraar ten antwoord, „uw verleden zonden zullen u dan niet meer verdoemen, Jezus is machtig om zalig te maken allen, die door Hem tot God gaan." Daarop vouwde de stervende zijn beide handen, zei met een verflauwde stem: „O God, wees mij, arme zondaar, genadig!" en stierf.

Vol aandoening stond de leraar bij het lijk van deze hem onbekende, zich verblijvende, dat het licht van het Evangelie deze verblijfplaats van misdaad had bestraald en de genade zich aan een in volle nadruk in duisternis en schaduw des doods gezetene verheerlijkt had.

Daar de getuigen van dit treffend en leerzaam schouwspel op een afstand waren gebleven, zo wilde hij niet heengaan zonder vooraf een woord van vermaning te hebben gesproken. Hij stelde zich in hun midden, sprak over de rampzalige toestand, waarin zij allen verzonken waren, nodigde hen tot Jezus te gaan, om volle en vrije vergeving en kwijtschelding van al hun misdaden en zonden.

„Weet, mijn medezondaren," aldus sprak de leraar, „weet dat een ieder van u, even spoedig en onverwacht als nu deze metgezel, u in het kwaad voor den vreselijke rechterstoel van God kan worden gedaagd. De cholera is in de stad, haar besmetting is reeds tot u doorgedrongen, ook voor mij wellicht een middel tot de dood, en misschien is het de laatste keer dat ik het Evangelie

aan arme verloren zondaren verkondig. Ik zelf ben een stervende, die tot stervenden spreek. Ach, mocht de liefde van Jezus, die voor arme dood- en doemschuldige zondaren Zijn bloed aan het kruis heeft vergoten, ulieden bewegen en dringen om deze schuilplaats van verderf te verlaten; zij is een beeld van de hel; op de weg, waarheen gijlieden thans zijt. Keert terug in de maatschappij, waarvan gij uzelf door de misdaad hebt uitgesloten,"

Hier viel degene die de leraar had gehaald, hem in de rede en zei: „ja mijnheer! Het kwaad heeft ons hier gebracht, wij zijn een bende rovers, ons leven is nu in uw hand, u kunt ons verblijf bekend maken, maar wij hopen dat u het niet doen zult. Wat willen wij beginnen, wanneer wij ons tegenwoordig verblijf laten varen, want niemand zal ons vertrouwen schenken."

„Vertrouwt op de Heere," antwoordde de leraar, „en die gestole heeft stele niet meer, maar arbeide, werkende dat goed is met zijn handen, opdat hij heeft mede te delen degenen, die nood heeft"....

„Vaart allen wel! In deze wereld zien wij elkaar waarschijnlijk niet weer, maar de dag zal éénmaal komen, dat wij tezamen voor Gods rechterstoel zullen staan; mocht dan blijken dat de woorden van genade, welke ik tot ulieden sprak, voor uw zielen gezegend zijn geworden tot uw behoudenis en zaligheid."

De leraar werd daarop weer naar buiten gebracht, en begeleid tot voorbij de donkere nauwe straat, die bekend was als niet verlicht te zijn en van daar vervolgde hij alleen de weg naar zijn woning, verbaasd zijnde over het zonderlinge en buitengewone van deze ontmoeting. Alles scheen hem een droom, terwijl zijn gewaarwordingen zich oplosten in dank aan God, voor het voorrecht en de eer aan zulk een arme van geest, de blijde en rijke boodschap des heils te hebben mogen brengen.

Voor elk die dit verhaal (hetwelk geen verduitsel is, maar waarheid) leest, kan hetzelfde strekken tot een merkwaardig getuigenis van de kracht van het Woord, wanneer hetzelfde door de Heilige Geest tot het hart wordt gebracht. Dan ziet en ondervindt men, dat *hetzelfde krachtig en sterk is, scherpsnijdender dan een tweesnijdend zwaard, doorgaande tot de verdeling der ziel en des geestes, en een oordeler is der gedachten en der overleggingen des harten*. Dit woord had aan deze rover, even als aan de Samaritaanse vrouw, gezegd, alles wat hij gedaan had. Toeval was het, zoals hij meende, dat hij in de kerk ging, maar God zelf bracht er hem.

De gezegende Jezus ging, als de goede herder, het verloren schaap achterna, want de hemelse klokslag was geslagen, dat het tot de kudde moest worden gebracht. Een dienaar van het Evangelie werd tot hem gezonden, om tot zijn ziel woorden van vrede te spreken, en om in zijn ontwaakt geweten de genadebalsem te storten, en, wat hier het minst

opmerkelijk is: Hij, in wiens hand de harten van alle mensenkinderen zijn, neigde het hart van zijn metgezel in het kwaad, om de leraar te willen gaan roepen, niettegenstaande hij, zoals hij zelf zei, zijn leven en dat van anderen in gevaar bracht. Het was vrije genade, die zich even als aan de moordenaar aan het kruis, verheerlijkte. Merk op voor uzelf dat de vrede van God verkrijgbaar is door het toevlucht nemend geloof in de gerechtigheid Christus, als de gekruisigde Zaligmaker, wiens Goddelijk bloed van alle zonden reinigt.

Als u dat toevlucht nemend en heil bevattend geloof nog niet kent, weet dan dat u hetzelfde evenzeer behoeft, als degene van wie u leest. Want dat u nog voor eigen rekening staat, en wat het is voor eigen rekening te leven en voor eigen rekening te sterven, wil ik niet trachten u te beschrijven.

Liever roep ik u toe: *„Zoekt de Heere, terwijl Hij te vinden is, Hij roept, en zegt: Al wie (let wel: al wie) tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, en die in Mij gelooft, komt niet in de verdoemenis”*

‘T ROMMELSCHUURTJE

Aan de Varkensmarkt 4 te Goedereede (naast het kerkgebouw ‘De Levensbron’) vindt de voorverkoop voor de zomermarkt plaats. Tot aan de zomermarkt is ‘t Rommelschuurtje iedere donderdag geopend van 9.30 uur tot 12.30 uur. U bent van harte welkom om gezellig te komen snuffelen tussen alle spulletjes. De opbrengst komt geheel ten goede aan de kerk.



HOEVEEL WOORDEN...

Haal zo veel mogelijk woorden van minstens 5 letters uit onderstaand woordblok. De woorden en letters kunnen alle kanten op gaan. De letters moeten elkaar wel aanraken en mogen vaker dan één keer gebruikt worden.



K	I	E	J	A	R	I
N	R	N	Z	L	M	E
D	E	U	S	E	O	D
B	V	L	N	B	O	A
IJ	G	E	A	M	E	V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EVANGELISATIECOMMISSIE



Water! Dat is er genoeg te vinden op ons mooie eiland. Omgeven door de Noordzee, de Grevelingen, het Haringvliet is er aan alle kanten water. En dat in combinatie met stranden en zon, dat geeft u hopelijk een onvergetelijke vakantie.

We willen u echter ook nog wijzen op dat andere water. Het levende water. Elke zondag mogen we in 'De Levensbron' van dat levende water horen. Niet zo maar af en toe een druppeltje. Maar het zijn stromen van levend water. Zoals ook de profeet Ezechiël zag in zijn gezicht van de heilige wateren (Ezechiël 47 : 1 – 12). Het water bleef stromen vanuit de tempel. Niet zomaar een beetje, maar het werd een rivier waar hij niet door kon gaan. Mooi hè! Het Evangelie is als dat stromende water. Het maakt harten, waar het van nature dood is door zonden, weer levend!

Kent u dat levende water? Hebt u, heb jij het al geproefd? Wie gedronken zal hebben van dat water, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. En als u/jij er van hebt mogen proeven, dan gunnen we dat water toch ook aan die ander? De burens thuis, collega's, maar ook die mensen in de caravan naast u, of die groep vrienden die met elkaar in een tentje bivakkeren. Een ieder heeft dat levende water van node! En wijs hen er dan maar op... vertel hen ervan, nodig hen uit om mee te gaan naar de kerk. Wijs hen maar op de liefde van Christus voor deze verloren wereld. Hij is het, Die door het levende water, het hart uit die verloren wereld kan trekken, en levend kan maken! Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen.

We hopen u en jou weer te mogen begroeten deze zomer. En namens ons allen wensen we u een goede vakantie toe.

Tenslotte willen we u nog uitnodigen op de zomermarkt op D.V. zaterdag 8 augustus. U bent van harte welkom bij onze stand voor een gesprek, voor materiaal om zelf te lezen of om door te geven aan medereizigers op uw vakantieadres. Van harte welkom!

Een hartelijke groet van de evangelisatiecommissie,

Korrie 't Mannetje	tel: 06-29432981 / mail: ktmannetje@hotmail.com
Corrie van Wijk	tel: 0187-491355 / mail: c.v.wijk@hotmail.com
Kees de Geus	tel: 0187-493679 / mail: kees@famdegeus.nl
Janny Brand	tel: 0187-683749 / mail: jabrand@hetnet.nl

ZOMERMARKT OP D.V. ZATERDAG 8 AUGUSTUS

Over een aantal weken zal de jaarlijkse zomermarkt op het weiland nabij Hondsweg 27a weer plaatsvinden. Wij nodigen u hiervoor heel hartelijk uit! De markt wordt gehouden op D.V. zaterdag 8 augustus vanaf 09.00 uur tot 15.30 uur.

De zomermarkt in landelijke sfeer telt maar liefst 50 kramen. U vindt er veel eigengemaakte producten, groenten en fruit, boerenkaas, vaste planten en mooie boeketten, grote rommelmarkt, tweedehands boeken, tweedehands (kinder)kleding en hoeden, heel veel handwerkartikelen, mooie fotokaarten, drop en snoep, enz.

Natuurlijk is er ook vers gebakken vis, een oliebol of wafel, een broodje hamburger en andere lekkernijen. Om 11.00 uur is er een veiling waar u op mooie spullen kunt bieden. Voor de kinderen is er een springkussen en er kan een rondrit met paard en wagen worden gemaakt. Kortom een gezellige markt voor jong en oud!

Graag tot ziens op de Zomermarkt.

en dan nog dit



De fietsenmaker is er ook weer.

Moet uw of jouw fiets nodig eens een onderhoudsbeurtje krijgen. De remmen nazien, de versnelling bijstellen, het stuur rechtgezet of een beetje lucht in de banden?? Wacht dan nog heel even

We hebben namelijk op de zomermarkt een speciale kraam ingericht voor de fietsenmaker en hij wil graag uw fiets weer in orde maken. (een nieuwe band heeft hij natuurlijk niet bij zich, maar misschien kunt u die dan zelf meebrengen, hij legt hem er voor u om).

Vervoer

Heeft u problemen met de afstand vanaf uw auto naar het zomermarktterrein? Er rijdt een busje speciaal voor de mensen die de afstand toch net even te ver lopen vinden.





BIDT JIJ?!

Je bent vast weleens naar de dierentuin geweest, misschien deze vakantie wel! Het is mooi en bijzonder om al die dieren in het echt te zien. Sommige dieren mag je aanraken of voeren. Maar er zijn ook dieren waar je ver bij uit de buurt moet blijven, bijvoorbeeld bij de leeuwen. Je mag ze absoluut niet aanraken, dat is heel gevaarlijk! Je kan ze alleen maar van een afstandje bekijken en er zit een groot hek tussen, en een diepe greppel of glas. Ze hebben er alles aan gedaan dat de leeuwen niet kunnen ontsnappen en niet bij je in de buurt kunnen komen.

In de Bijbel lees je ook over een leeuw, lees maar mee in 1 Petrus 5 vers 8:

“Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden.”

Denk nog eens aan die leeuw, die daar ver bij jou vandaan in de dierentuin ligt. Zelfs als hij slaapt, ben ik nog blij dat hij zo ver weg is! Maar Petrus vergelijkt de duivel hier met een leeuw. Niet met een slapende leeuw, die ver weg achter een hek ligt. Nee! Een briesende leeuw, een leeuw die honger heeft! Je moet er toch niet aan denken dat die leeuw zo bij je kan komen. Dat hij aan je snuffelt of hij jou op zou kunnen eten, of misschien je broertje of je vriendin. Hij loopt er tussendoor, en met zijn klauwen geeft hij een flinke duw. Af en toe doet hij zijn grote bek open en laat zijn tanden zien. Zie je het voor je.....? Dat voorbeeld gebruikt Paulus. Zoals zo'n leeuw, zó is nu ook de duivel. Hij zoekt wie hij kan verslinden, wie hij kan opeten....

Je zou er heel bang van kunnen worden, want tegen een leeuw kun je niet op toch? Bij een kleiner dier zou je misschien nog terug kunnen vechten of weg kunnen rennen. Maar van een leeuw kun je het toch nooit winnen! Is dat de bedoeling van Petrus, om je bang te maken? Nee, hij begint zijn zin met 2 woorden: zijt nuchter en waakt. Hij wil zijn lezers niet bang maken, maar hij wil dat ze nuchter zijn en waken.

Wat bedoelt hij met deze woorden? De oudere jongeren begrijpen wel, het tegenovergestelde van nuchter zijn is bijvoorbeeld dronken zijn. Petrus roept hier op om nuchter te zijn, bijvoorbeeld om niet dronken te worden. Want als je niet nuchter bent, dan ben je een makkelijke prooi voor die leeuw, voor de duivel. Ook in vakantietijd aan jullie die oproep, wees nuchter! Laat je niet overhalen om mee te doen en teveel te drinken. Ook niet voor één keertje.

Denk aan die duivel, die rondgaat als een briesende leeuw! Ouders, geven wij onze kinderen hierin ook het goede voorbeeld?

Dan de tweede oproep: om te waken (= wakker zijn). Het tegenovergestelde van waken is slapen. Bedoelt Petrus hier dan dat we niet meer mogen slapen, dat we altijd wakker moeten zijn? Nee, dat bedoelt hij natuurlijk niet. Maar hij bedoelt dat wel dat we op moeten letten, dat we de duivel geen kans geven. Dat we proberen te doen en te leven zoals de Heere dat vraagt. Dat we ons niet makkelijk over laten halen om te zondigen en verkeerde dingen te doen. Ook niet voor één keertje meegaan. Ook niet alléén deze keer, omdat het vakantie is. Nee Petrus zegt hier: je moet wakker zijn, je moet opletten! Want wat gebeurt er als die duivel komt, en jij slaapt? Dan ben je wel zijn makkelijkste prooi!

De duivel wordt hier dus vergeleken met een leeuw. Er is alleen één heel groot verschil. Een leeuw is een groot dier, je ziet hem aankomen. En als je hem niet aan ziet komen, zullen je hem misschien wel horen brullen. Het zal niet snel gebeuren dat je niet merkt dat hij er is. Dat is een groot verschil met de duivel. De duivel zal er alles aan doen om juist niet te laten merken dat hij er is. Hij wil niet opvallen en op die manier veel kapot maken.

Hoe kun je die duivel dan toch zien? Daar is maar één antwoord op en dat is het gebed. Ik kan je heel veel voorbeelden noemen, waarin je kan zien hoe de duivel werkt. Ook in de Bijbel kun je verschillende voorbeelden lezen van hoe hij gewerkt heeft. Maar ik kan je niet precies vertellen hoe hij in jou leven tekeer gaat. Ik kan je niet vertellen hoe hij jou probeert te verslinden. Dat kan alleen de Heere, door Zijn Heilige Geest. Daarom een hele belangrijke vraag aan jou: bidt jij?!

Keer op keer lezen we in de Bijbel de oproep om te bidden. Want hoe zou je bekeerd kunnen worden, zonder erom te vragen? Hoe zou je God kunnen leren kennen zonder gebed? En hoe zou je bekeerd kunnen worden door een God die je niet kent? Hoe zou je kunnen vechten tegen een leeuw, zonder Hulp? Van allen van wie in de Bijbel geschreven is dat ze bekeerd zijn, staat geschreven dat ze mensen waren van gebed. Daarom ook de vraag aan jou: bidt jij?

Misschien zeg je: ik weet niet hoe ik moet bidden. Maar het is toch heel makkelijk om tot God te praten? Daar hoeft je niet heel slim voor te zijn, of heel veel voor geleerd te hebben. Iedereen kan praten tot God en zijn hart voor Hem uitstorten. Je hoeft niets voor Hem te verstoppen, want Hij weet alles al!

Misschien heb je geen plaats om te bidden. Maar iedereen heeft toch wel een plek waar hij alleen kan zijn? De Heere Jezus zelf bad boven op een berg,

Petrus op een dak, Nathanaël onder een vijgenboom, Jona zelfs in de buik van de vis! Overal en op iedere plek kun je bidden tot de Heere. Dan heb jij toch ook wel een plekje waar je kan bidden?

Zeg je misschien dat je er geen tijd voor hebt? Er is genoeg tijd, als je die maar wil gebruiken! Daniël werkte voor de koning en had heel veel te regelen in het land. Maar toch bad hij drie keer per dag. En David was een machtige koning, maar toch zegt ook hij dat hij 's ochtends, 's middags en 's avonds tot de Heere bad (Psalm 55). Heb jij het drukker dan deze mannen? En waarmee heb je het dan zo druk? Zijn die dingen echt belangrijker dan bidden tot God?

Of misschien zeg je: je kan toch pas echt bidden als je een nieuw hart hebt. Als je een nieuw hart wil krijgen, zul je toch naar de Heere moeten gaan en Hem daarom bidden. 'Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is'(Jesaja 55 vs 6).

Het echte probleem is **niet** dat we niet weten hoe we moeten bidden, of geen plek daarvoor hebben, of geen tijd, of pas kunnen bidden als we bekeerd zijn. Als we heel eerlijk zijn, ook ik, dan willen we zo vaak niet bidden. We regelen het liever allemaal zelf en vragen achteraf pas Gods zegen, of helemaal niet. Of we maken ons heel druk om allerlei dingen en willen geen tijd maken voor God. Als je heel eerlijk bent, herken je dat dan bij jezelf?

Denk nog één keer aan dat voorbeeld van die leeuw. Al brullend loopt hij door je huis, door je slaapkamer misschien wel. Hij zoekt naar een prooi. Kun jij hem alleen aan? Of heb je Hem nodig die gezegd heeft: "Bidt, en u zal gegeven worden" (Mattheüs 7 vs 7), om te kunnen vechten tegen die leeuw? Bid jij?

Hartelijke groet van de jeugdraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede.

Leestips voor de vakantie:

"Als je bidt..." van Ds. C.G. Vreugdenhil

"Gebed" van J.C. Ryle

BIJBELSE PUZZEL

Beste jongens en meisjes,

Ook dit jaar ligt er weer een puzzel voor jullie klaar. Zijn jullie al naar het strand geweest? En heb je in de zee gezwommen? Lekker hè? Even niet naar school. Geen huiswerk, maar even tijd om andere dingen te doen. Hopelijk nemen jullie in je vakantie ook even de tijd om deze Bijbelse puzzel te maken.

De puzzel gaat over de geschiedenis van Filippus en de kamerling van Candace. De kamerling kwam uit Ethiopië. Hij had in zijn land over de Heere gehoord. Hij was zo verwonderd dat hij naar de tempel wilde om meer over de Heere te weten te komen. In Jeruzalem had hij een boekrol gekocht. Toen hij op de terugweg was las hij de bekende woorden uit de profeet Jesaja: 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.' Hij begreep niet wat er bedoeld werd, maar de Heilige Geest stuurde Filippus naar hem toe. Om hem te vertellen over de Heere Jezus. De kamerling geloofde en mocht gedoopt worden. Hij was dankbaar en vervolgde de reis met blijdschap. Ken jij ook iets van deze blijdschap? Dan reis je net als de kamerling de goede reis!

Een goede vakantie en veel puzzelplezier!



Kleurplaat



Stuur de ingekleurde kleurplaat met onderstaande gegevens (vóór D.V. 12 september 2015) naar Scriba C. de Geus, Beresteyn 9, 3252 CL Goedereede. Onder de goede inzendingen verloten we een aantal VVV-bonnen.

Naam:.....
Adres:.....Postcode:.....
Woonplaats:.....Leeftijd:.....

DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID

*Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart;
Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: "Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?"*

*Al sprak daar een stem uit de Heilige Blaân
Van 't Lam, met de zonden der wereld belaân,
Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk:
'k Stond blind, en van verre, in mij zelve zo rijk.*

*Ik deed als Jeruzalems dochters weleer;
Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer',
En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.*

*Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!*

*Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet;
Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd Hij:
Ik boog me, en geloofde, en - mijn God sprak mij vrij.*

*Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is:
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!*

*Nu reis ik getroost onder 't heiligend kruis
Naar 't erfgoed daarboven, in 't Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenlied zijn.*