

KERSTUITZENDING

Hersteld Hervormde Gemeente

te

Goedereede

Thema:

“Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht”

18 december 2021
Aanvang: 15.30 uur

Zingen: Komt allen te zamen.

Komt allen te zamen, komt verheugd van harte
Bethlehems stal in de geest bezocht,
zien wij dat Kindje, ons tot heil geboren.

O, laten wij aanbidden;

O, laten wij aanbidden;

O, laten wij aanbidden die Koning.

De Heiland der wereld, Gods geliefde Zone,
Ligt in een kribbe, Zijn wiegje neer,
't Is de Beloofde, nu op aard'verschenen.

O, laten wij aanbidden;

O, laten wij aanbidden;

O, laten wij aanbidden die Koning.

Komt, zingt nu die Heiland, Hemels'eng'len koren.
Zingt Zijne liefde, gij mensenkind.

Ere zij God in hemel en op aarde,

In mensen welbehagen;

In mensen welbehagen;

In mensen welbehagen voor eeuwig.

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 - 20

Meditatie

Zingen: Lofzang van Zacharias : 1

Lof zij den God van Israël,
Den Heer', Die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeggebracht;
Een hoorn des heils heeft opgericht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken.
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

Declamatie

Zingen: Lofzang van Simeon : 1 en 2

Zo laat Gij, Heer', Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft, op zijn bede.

Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen

Declamatie

Mannenkoor “Een handvol broeders”

Hoe zal ik U ontvangen vers 1 en 9

Nu zijt wellevcome vers 1 en 2

Ik kniel aan Uwe kribbe neer vers 1 en 2

Kerstverhaal door ds. J.W. van Estrik

Orgelspel: Uit hogen hemel kom ik aan

Zingen: Stille Nacht vers 1, 2 en 3

Sluiting en dankgebed

Zingen: Ere zij God